

vardag

Redaktör: **Therese Peterson** 08-619 24 80, feature@dagen.se

Jesus bryr sig om dina pengar

Tord Larsson: Det är en andlig fråga som vi måste prata om

I dag, den 24 januari, lär vara årets fattigaste dag i Sverige. Den dag när flest svenskar har som minst i plånboken. Men ekonomin är en fråga som oroar många, året om.

Har Bibeln något att lära oss där?

EN FORM AV alphakurs, men för din ekonomi. Det lanseras nu i Sverige. Initiativtagaren Tord Larsson tror att det kan få stor effekt på svensk kristenhet. Han leder organisationen Agape Sverige, som sett till att materialet "Crown Life" översatts till svenska. Det är en kurs som spritts i många länder över världen, och som fått stort genomslag. Kursen fokuserar på en fråga som åtminstone i Sverige är väldigt känslig. Den egna ekonomin.

– Ja, i Sverige kan vi prata om kärleksliv och allt möjligt annat, men inte om ekonomi. Men för Jesus var det ett ämne han tala-



Tord Larsson.

de klart och tydligt om, det var inget det hymlades kring, säger Tord Larsson.

KURSEN HAR HÅLLITS i några kyrkor redan, och enligt Tord Larsson har responsen varit mycket positiv. Människor har öppnat upp sig och gjort insikter. Grundtanken i kursen är att vi själva inte äger någonting, vi förvaltar det som i grunden är Guds egendom.

– Detta är en andlig fråga som vi måste prata om. Jag tror egentligen djävulen är nöjd med hur det är, att vi inte tar upp det i kyrkan. För om kristenheten skulle börja ge fullt ut så som Herren vill så skulle det bli mycket annorlunda. Så i grunden är det en andlig kamp att arbeta med ämnet, säger han.

KURSEN INNEHÅLLER bibelstudier och samtal, men också konkreta övningar, som att göra

en inkomst- och utgiftsbudget och bokföra alla utgifter under en månad.

– De flesta har ingen budget, och då kan det bli en chock. Läger jag så mycket på att fika på stan? Får barnen så mycket pengar? En del tycker det är så intressant att de fortsätter med att bokföra även efter kursens slut, säger han.

ENLIGT TORD LARSSON är det många som förändrar sina liv på grund av det de lär sig under kursen.

– Det är inte så att man mår dåligt av att leva mer ekonomiskt, det är snarare tvärtom. Man får en bättre ekonomi när man ser var pengarna tar vägen. Många blir både mer sparsamma och börjar ge mer pengar, och generositet mår man aldrig dåligt av.



JONATAN SVERKER
redaktionen@dagen.se
08-619 24 00



MER ATT GE BORT. Tony Pansell trodde inte att ekonomikursen "Crown Life" kunde lära honom så mycket. De

Fråga: Det lär finnas 500 bibelord som behandlar bön, 500 som behandlar tro och 2 350 som behandlar pengar, förvaltarskap och ekonomi. Vad är det Bibeln försöker säga oss med det?

Enkät: **Therese Peterson**

Mikael Tellbe, pastor och högskolelektor i Nya testamentet

» Generellt tror jag att det ligger något i siffrorna, inte minst det stora antal bibelord som handlar om pengar, förvaltarskap och ekonomi. Man brukar säga att ett av tio Jesusord i Matteus-, Markus- och Lukasevangelierna handlar om pengar, förvaltarskap och ekonomi. Det kan nog stämma hyfsat överens med din uppgift.

Den slutsats man kan dra är att Jesus var klart angelägen om att adressera frågor som rör människans förhållande till ägodelar och pengar. Det är det enskilt mest återkommande ämnet i Jesu undervisning.



Joel Halldorf, teol. doktor och lärare på Teologiska högskolan Stockholm

» Hur vi hanterar våra pengar och ägodelar är ett viktigt tema i Bibeln, och ett som vi inte alltid tar på tillräckligt allvar. Det pekar på att Bibeln är en mycket praktisk bok som inte bara handlar om "andliga" saker, utan om vår vardag. Det gäller inte minst Gamla testamentet som berör hur vi organiserar samhället.

Jim Wallis klippte en gång ut bibelord (ur en Bibel) som handlar om hur vi behandlar fattiga, för att visa hur mycket håll det då blev i Bibeln! Ignorerar vi detta tema så lever vi med en ihålig Bibel, med andra ord. Det ekonomiska är viktigt i Bibeln eftersom den kristna tron handlar om vår konkreta vardag – våra sociala relationer och hur vi hanterar våra pengar och ägodelar.



Jonas Melin, bibellärare på Marianelunds folkhögskola

» Jag har ingen aning om ifall siffrorna stämmer, men det är nog mycket möjligt.

Jag brukar betona att pengar är ett av de ämnen Jesus talar mest om.

För mig räcker det att notera det. Jag har skrivit ett blogginlägg om just det här med pengar på min blogg, Barnabasbloggen. Det är ett mycket viktigt ämne i hela Bibeln och i Jesus undervisning och därför bör det vara viktigt även för oss.



"Jesus vill hjäl

Jesus undervisning om ekonomi är radikal. Han vänder sig ofta särskilt till de fattiga och lyfter fram dem som ideal, medan han kan möta rika människor med fördömanden. Frågan är hur denna undervisningen ska följas i Sverige i dag?

VAD VILL JESUS säga oss i sin undervisning egentligen? Att den som har villa och bil ska gå omkring med dåligt samvete?

– Jag tror i grunden inte att Gud vill forma oss genom det dåliga samvetet. Jag tror denna område ingår som en del av helgelosen, att bli mer lik Jesus, att bli mer självtgivande, säger Olof Edsinger, generalsekreterare i Salt och författare till skriften "Välsignat givande".

HAN MENAR ATT vi lever i ett ekonomiskt system som är svårt att ställa sig utanför, man kan ju tvingas ta miljonlån för att kun-



Olof Edsinger.



hade ju redan en fungerande ekonomi. Han hade fel. Här tillsammans med sin fru Hanna och barnen Alva, 10 år, och Melker, 8 år.

FOTO: PRIVAT

Tony gick en kurs i biblisk ekonomi

Mina pengar är inte mina. Det är Guds medel som jag förvaltar.

För Tony Pansell har den insikten fått stor påverkan på livet.

Tony Pansell är forskare på Karolinska Institutet i Stockholm och egenföretagare. För honom och familjen har ekonomin alltid gått ihop och han tyckte också att han kände till vad Bibeln sa om ägande och givande.

Därför tyckte han inte att kursen "Crown Life" borde lära honom så mycket, men han gick den ändå eftersom han kände kursledaren Tord Larsson och hade hört positivt om den från andra. De många timmarna av samtal och bibelstudier, och den grundliga genomgången av den egna ekonomin, fick en större betydelse än han kunnat ana.

- JAG HAR lärt mig otroligt mycket både om mig själv och om vad Bibeln säger. Det är så tydligt att vi är förvaltare av saker och ting i stället för ägare och att vi därmed inte behöver oroa oss för den vardagliga ekonomin.

När denna insikt om att Gud har allt i sin hand slog mig så har det vänt upp och ner på livet. Jag har alltid gett tionde men på något sätt känt att de resterande 90 procenten är upp till mig att göra vad jag vill med. Men de pengarna tillhör också Gud, säger han.

SOM DEL AV kursen började Tony specificera alla utgifter de hade och då insåg familjen att det fanns flera områden de kunde minska utgifterna på.

Vi insåg hur mycket det kostar att småhandla. Nu funderar jag alltid innan: Behöver jag det här? Är det meningen att jag ska köpa det? Till exempel lunchen som jag ofta ätit på restaurang. I dag tar jag oftare med mig en lunchlåda även om jag fortfarande äter ute med kollegerna emellanåt, säger han.

SAMTIDIGT HAR HAN fått högre lön vilket gjort att de både kunnat spara mer och ge mer.

Det är ju inte jag som ger av mina pengar längre, eftersom allt är Guds. Däremot lyssnar jag in vad Gud vill att jag ska göra med pengarna, jag är trots allt en förvaltare som har ett ansvar.

Häromveckan sa Gud till oss att vi skulle hjälpa en familj i församlingen att köpa något som de behövde, och så gjorde vi det. Lyckan var total för alla. Tänk att Gud fixade det de behövde när de behövde det som bäst.

JONATAN SVERKER

JONATAN SVERKER

pa oss att hitta en enkelhetens väg"

na köpa en bostad. Han tror inte att alla kristna är kallade till ett liv i materiell fattigdom.

Gud vill använda oss i den miljö och den kultur vi verkar i. Men samtidigt kallar han oss också att utmana den kulturen och jag tror att Jesus vill hjälpa oss att hitta en enkelhetens väg. Det kan innebära att jag inte åker på lika många utlandsresor som mina kolleger eller att jag nöjer mig med att bo i ett lite enklare hus, säger han.

Men hur undviker vi att fastna i konsumtionshetsen?

Jag tror konsumtionskulturen är en av våra största utmaningar. Jesus varnar för rikedom, men vi är inte bara rika i Sverige, vi har också ett samhälle som säger att vi har massa behov som måste uppfyllas av konsumtion för att vi ska bli lyckliga. Det är väldigt svårt att värja sig mot. Bara genom att

Fakta:
Gud och Mammon

◆ Bibeln tar upp ämnen som är viktiga för oss, och pengar spelar stor roll. Det är den ende av gud Jesus uttryckligen säger brukar komma emellan oss och Gud, menar Olof Edsinger.

aktivt välja en annan väg kan vi undvika att helt sugas upp av den kulturen, säger han.

Olof Edsinger ser ekonomi och speciellt givandet som en andlig fråga.

Jag brukar tala om givande som en andlig krigsföring. Genom att ge slår jag tillbaka mot habegäret. Och det är bra om det kostar mig något. Ger jag bara 20 kronor kostar det mig inget, men lägger jag på två nollor så gör det det. Och det kan behövas ibland för att man ska känna vad som är viktigt i livet.

ENLIGT BIBELN SKA den som ger bli välsignad, men välsignelse kan innebära olika saker, enligt Olof Edsinger. Det är viktigt att inte tänka för statistiskt, att tro att om man ger pengar så ska man alltid få tillbaka ännu mer pengar.

Men jag tror bland annat att

det kan handla om att när man ger kan man komma i en position där man faktiskt behöver Guds omsorg. Genom att inte ha så mycket pengar ger vi Gud möjlighet att fylla våra behov.

OCH DET ÄR en god start att börja ge tionde. Egentligen tycker dock inte Olof Edsinger att man ska fixera sig just vid att ge tio procent av inkomsterna.

Varken Jesus eller apostlarna utgår från att tionde ska vara den självklara normen. Paulus talar om ett överflödande givande, att det kan vara mycket mer än tionde. Det finns säkert lägen där tionde kan vara svårt att ge, men jag tycker det är konstigt om vi som tillhör nya förbundet ska vara mindre generösa än de som tillhör det gamla. I ett rikt land som Sverige tror jag att vi kan ge mer.